

# Fernand Van Neste s.J.

*Fernand Van Neste is Jezuïet. Hij is emeritus-hoogleraar van de Faculteit Rechten van de UFSIA (Universiteit Antwerpen) waarvan hij ook decaan was. Naast tal van publicaties over recht publiceerde hij ook veel over thema's m.b.t. het grensgebied tussen recht, bio-ethiek en medische ethiek.*

*Daarnaast was Pater Van Neste sterk geëngageerd in spirituele begeleiding van studenten en is tot op heden nog steeds een gewaardeerd geestelijk raadgever. De boeken van Pater Van Neste maken ons vertrouwd met zijn spiritueel denken en bidden en doen het geloof groeien dat we er in ons leven niet alleen voor staan, maar dat God er is die zorg voor ons draagt en dat Hij er zal zijn tot het einde der tijden. Boeken die een spirituele schat bevatten voor een zinvol leven met toekomst, over de dood heen ...*



Dit boek wijst enkele wegen om Jezus Christus beter te leren kennen en het geloof in Hem te laten groeien.

Het biedt inspiratie om steeds méér volgens de Geest van Jezus Christus te kunnen leven. In plaats van een leven vanuit angst, wanhoop en valse zekerheden nodigt Christus ons uit tot een vreugdevol bestaan.

Samen met Marc Keuleneer heeft Fernand van Neste de essentiële grondgedachten uit zijn reeds eerder verschenen boeken tot een nieuw en inspirerend geheel verwerkt.

De doorheen het leven gegroeide overtuiging van beide auteurs is helder en bezielend: geloven in Jezus Christus is méér dan de moeite waard. Het biedt een zinvol leven met toekomst, zelfs over de dood heen.

Uitgeverij Garant, Antwerpen i.s.m. Vormingscentrum Guislain vzw – Broeders van Liefde, Gent - 978 90 441 3489 6 - Fracarita-reeks, nr. 8 - € 21,00



Mensen die gelovig zijn, en hun geloof in gemeenschap beleven en in praktijk brengen, zijn beduidend 'gelukkiger' dan zij die niet geloven, twijfelen of onverschillig zijn. Gelovigen hebben immers een houvast, ze zijn ingeschakeld in een gemeenschap, zij beschikken over een zingevingskader om met lijden en dood om te gaan.

Dit boek bundelt een reeks homilies als inspiratiebron voor zoekende gelovigen, bezinningsgroepen en mensen die zorg en onderwijs willen verstrekken vanuit een liefdevolle, christelijk geïnspireerde grondhouding.

Uitgeverij Garant, Antwerpen i.s.m. Vormingscentrum Guislain vzw – Broeders van Liefde, Gent – 316 p. – 978 90 441 3335 6 – Fracarita-reeks, nr. 6 – € 29,90



In dit boek bundelt Fernand Van Neste s.J. een aantal overwegingen over het heilsmysterie. Dit is een belangrijk onderwerp in de joodse en christelijke godsdienst: het ware geluk waar de mens steeds naar verlangt, steeds naar op zoek gaat, wat houdt het in, waar vinden we het, wat is het geheim ervan? Dit boekje wil een inspiratiebron zijn voor zoekende gelovigen, diverse bezinningsgroepen en de zovele mensen werkzaam in zorg en onderwijs die ernaar verlangen om vanuit een christelijk geïnspireerde liefdevolle grondhouding zorg en onderwijs te verstrekken.

Uitgeverij Halewijn, Antwerpen i.s.m. Vormingscentrum Guislain vzw – Broeders van Liefde, Gent – 223 blz. – 978 90 8528 229 7 – € 12,95



Fernand Van Neste S.J. schreef dit boekje om bemoediging en perspectief te bieden aan mensen die wanhopig dreigen te worden door allerlei tegenslagen in hun leven.

Het is tevens bedoeld als een inspiratiebron voor mensen die zorg en onderwijs verstrekken vanuit een authentiek-christelijk geïnspireerde liefdevolle grondhouding. Het biedt uitzicht op nieuw leven, ook in moeilijke of uitzichtloze situaties of bij problemen die zich aandienen als 'onoplosbaar'.

Een uitgave van Kerk en Wereld en Vormingscentrum Guislain vzw – Broeders van Liefde – 96 blz. – 978 90 5069 067 6 – € 9,95



Dit boek gaat over het specifieke karakter van de persoonlijke verhouding van de gelovige christen tot Jezus Christus: hoe je daartoe komt, hoe dit groeit, wat dit in ons mens-zijn teweegbrengt, wat je eraan hebt.

Het christelijk geloven impliceert een persoonlijke relatie opbouwen tot Jezus Christus in wie het goddelijke ons rakelings nabij komt, in wie de christenen Degene erkennen die door God gezonden werd om de mensen te redden uit zonde en dood, en leerde hoe wij gelukkig kunnen worden.

Uitgeverij Halewijn, Antwerpen – 2011 – 93 blz. – 978 90 8528 178 8 – € 10,00

# BESTELFORMULIER BOEKEN

## Fernand Van Neste s.J.

Gelieve dit formulier volledig in te vullen en te bezorgen aan:  
Documentatiedienst - Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent  
[emmy.de.boos@fracarita.org](mailto:emmy.de.boos@fracarita.org)

### Factuuradres

naam: .....

instelling: .....

adres: .....

.....

telefoon: .....

BTW-nr.: .....

### Leveringsadres

naam: .....

instelling: .....

adres: .....

.....

telefoon: .....

wenst volgend(e) boek(en) te bestellen:

**GRATIS TOEZENDING**

Titel	Auteur	ISBN	Aantal	Prijs/ex. min 10%	Totaal
Geloven in Jezus Christus	Fernand Van Neste s.J.	978 90 8528 178 8		€ 9,00	
Over hoop Hoever reikt de hoop die het evangelie brengt?	Fernand Van Neste s.J.	978 90 5069 067 6		€ 8,95	
God kan ons redden	Fernand Van Neste s.J.	978 90 8528 229 7		€ 11,65	
"Ik ben met u, tot het einde der tijden" Overwegingen bij het heilsmysterie	Fernand Van Neste s.J.	978 90 441 3335 6		€ 26,91	
Geloven in Jezus Christus, waarom niet? Een zinvol leven met toekomst!	Fernand Van Neste s.J. & Marc Keuleneer	978 90 441 3489 6		€ 18,90	

### Leveringsvoorwaarden:

1. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand beheerd door de Documentatiedienst van Vormingscentrum Guislain vzw, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent. Ze zullen enkel worden aangewend voor organisatorische doeleinden die kaderen binnen de opdracht van de dienst. Overeenkomstig de wet van 8/12/92 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens.
2. De prijs is inclusief BTW en verzendkosten (enkel België).

Datum: .....

Handtekening: .....