

Emmaüs

voor wie met Christus door de tijd wil gaan

2016

<p>November-december 2016</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Maria, Moeder van Barmhartigheid</i></p> <p>P. Roeland Van Meerssche, o.c.d. <i>God is Barmhartigheid (II)</i></p> <p>Paus Benedictus XVI <i>De Heer is nabij, komt laten wij Hem aanbidden!</i></p> <p>P. André Louf <i>Het gebed van Jezus</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Waar de ster bleef stille staan</i></p>
<p>september-oktober 2016</p>	<p>P. Roeland Van Meerssche, o.c.d. <i>God is Barmhartigheid (I)</i></p> <p>Mgr. Dr. Jan W.M. Hendriks <i>Nu is het tijd voor barmhartigheid!</i></p> <p>Br. Gabriel <i>Van Fleurus via Gent naar Orval</i></p>
<p>juli-augustus 2016</p>	<p>Mgr. Dr. J.H.H. van den Hende <i>Preek bij de Nationale Bedevaart HH. Martelaren van Gorcum in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>De aandacht van Jezus voor de fragiele medemens</i></p> <p>Willem Persoon <i>Een lijn van liefde</i></p> <p>Guido Vanheeswijck <i>Christus wordt weer gekruisigd</i></p>

<p style="text-align: center;">mei 2016</p>	<p>P. Karel De Wilde ofm <i>Lijkrede bij het afscheid van pater Robert Georges Hermans</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>Overleiden Monseigneur Van Calster</i></p> <p>Paus Franciscus <i>Groeien in barmhartigheid zoals de Vader</i></p> <p>Johan Bruynseraede <i>Hulp bij zelfdoding en psalm 91</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Barmhartigheid in het concrete leven van iedere dag</i></p>
<p style="text-align: center;">maart 2016</p>	<p>Paus Franciscus <i>Over het Jaar van Barmhartigheid</i></p> <p>Paus Franciscus <i>Over de biecht</i></p> <p>Mgr. André-Joseph Léonard <i>Homilie afscheidsvieringen</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Een getuigenis van vreugde: Chiara Corbella Petrillo</i></p> <p>Mgr. Jan W.M. Hendriks <i>Bij de afsluiting van het Jaar van het Godgewijde Leven</i></p>

<p style="text-align: center;">december 2015</p>	<p>Jan Hendriks <i>Identiteit van de katholieke school, ook in een gesecculariseerde en multiculturele samenleving</i></p> <p>Ilse Cornu en Johan Van der Vloet <i>Hoe vandaag mensen 'goesting' doen krijgen in leven en werken? Een nieuwe dienst aan zinzoekers</i></p> <p>Didier Pollefeyt en Jan Bouwens <i>Dialog als toekomst. Een katholiek antwoord op de verkleuring van het onderwijslandschap</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Het hellend vlak van de euthanasie</i></p>
<p style="text-align: center;">september-oktober-november 2015</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Bij het Heilig Jaar van Barmhartigheid</i></p> <p>Fred van Iersel <i>De verhouding tussen evangelisatie en de katholieke sociale leer in internationaal perspectief</i></p> <p>Paus emeritus Benedictus XVI <i>Ontmoeting met vertegenwoordigers van de Britse maatschappij</i></p> <p>Paus Franciscus <i>Waardigheid van de mens en het belang van samenwerking in Europa</i></p> <p>Mia De Schampheleere <i>Schuldkwijtschelding maakt wereld van verschil</i></p>
<p style="text-align: center;">juli-augustus 2015</p>	<p>Paus emeritus Benedictus XVI <i>De Kerk van de liefde is ook de Kerk van de waarheid</i></p> <p>Fr. Raniero Cantalamessa <i>De H. Franciscus en de hervormingen van de Kerk</i></p> <p>Mgr. Gerard de Korte <i>Toekomstvisie van bisschop Gerard de Korte op het bisdom Groningen-Leeuwarden</i></p> <p>Dr. Ton Lathouwers <i>De betekenis van Dostojewsky voor onze tijd</i></p>

<p style="text-align: center;">april- juni 2015</p>	<p>Benoît Standaert osb <i>Een analyse van de Pauselijke Exhortatie bij Evangelii Gaudium</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Inleiding "Christelijke inspiratie tussen ideaal en utopie"</i></p> <p>Br. Bernardus Peeters <i>Uw ogen zijn als duiven</i></p> <p>Dr. Ton Lathouwers <i>De betekenis van Dostojewsky voor onze tijd</i></p>
<p style="text-align: center;">januari-maart 2015 (46)</p>	<p>Benoît Standaert osb <i>Levensbeschouwelijke ontmoeting</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Mogen we nog radicaal zijn?</i></p> <p>Karel De Wilde <i>Luisteren naar mensen!</i></p> <p>Dr. Ton Lathouwers <i>De betekenis van Dostojewsky voor onze tijd</i></p>

2014

<p style="text-align: center;">november-december 2014 (45)</p> <p style="text-align: center;">Van ster tot kruis ...</p>	<p>Paus Benedictus XVI <i>Over de betekenis van Kerstmis</i></p> <p>Homilie bij zaligverklaring van Paus Paulus VI en afsluiting van de synode <i>Opdat het duidelijk is dat Christus en niemand anders de Kerk leidt en redt</i></p> <p>Geloofsgetuigenis, programma Radio Maria <i>Interview over de familiesynode</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>De Doos van Pandora – reflectie over euthanasie vanuit christelijk perspectief</i></p>
<p style="text-align: center;">september-oktober 2014 (45)</p> <p style="text-align: center;">Oorlog en vrede</p>	<p>Paus Benedictus XVI over oorlog en vrede</p> <p>Marc Van de Voorde <i>Voetbal, oorlog, religie en passie</i></p> <p>Johannes Paulus II <i>De waardigheid van de menselijke persoon als grondslag voor rechtvaardigheid en vrede</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Syndroom van Down tot het verleden?</i></p>

<p style="text-align: center;">juni 2014 (45)</p> <p style="text-align: center;">Moeder van de Heer en onze Moeder!</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Met Maria doorheen het leven</i></p> <p>Jozeph Kard. Ratzinger <i>Theologisch commentaar op de verschijningen van Fatima</i></p> <p>Museum voor volksdevotie</p> <p>Pater Hermans <i>Wij verkondigen de gekruisigde Christus</i></p>
<p style="text-align: center;">april 2014 (45)</p> <p style="text-align: center;">Paastijd!</p>	<p>Paus Benedictus (2006) <i>Het doet ertoe of Jezus werkelijk verrezen is</i></p> <p>Paus Johannes Paulus II (2000) <i>Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid</i></p> <p>Gertjan Buyle <i>Viktor Frankl, een vergeten filosoof</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Van haat naar vergeving</i></p>
<p style="text-align: center;">januari-maart 2014 (45)</p> <p style="text-align: center;">Omgaan met lijden en dood</p>	<p>Paus Benedictus <i>Jezus' gebed ten overstaan van de dood</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Als een stem in de woestijn</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Als op een glijbaan</i></p> <p>Guido Vanheeswijck <i>Steven Debroey</i></p> <p>4^{de} deel uit Paulus' prediking van de gekruisigde Christus <i>IV: Kunnen de verkondigers bouwen op de evangelies en op de wondere daden van de Heer?</i></p>

<p>november-december 2013 (44)</p> <p>In, maar niet van de wereld</p>	<p>Marc Steen <i>Homilie uitvaart Antoon Vergote</i></p> <p>Paus Franciscus <i>Een weldoener van de Kerk die de Staat besteelt, is onrechtvaardig</i></p> <p>Rik Torfs <i>Toespraak van paus Benedictus XVI in de catechese-reeks n.a.v. het Jaar van het Geloof</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Sociale leer als stimulans tot maatschappelijk handelen</i></p> <p>Pater Hermans <i>Paulus' prediking van de gekruisigde Christus (3)</i></p>
<p>september-oktober 2013 (44)</p> <p>'Geloof ... en leven!'</p>	<p>Brief van paus Franciscus aan Eugenio Scalfari</p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Met Gods liefde barmhartige mensen worden</i></p> <p>Rik Torfs <i>Bang van geluk</i></p> <p>Pater Hermans <i>Paulus' prediking van de gekruisigde Christus (2)</i></p>
<p>mei-juni 2013 (44)</p> <p>'Wegbereiders voor de Heer!'</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Lumen fidei: de afsluiter van het pontificaat van Benedictus XVI</i></p> <p>Kardinaal Simonis <i>Preek bij uitvaart Mgr. Gijsen</i></p> <p>Eva-maria Kolmann <i>Pater Werenfried van Straaten: Een eeuw spekpater</i></p> <p>Pater Hermans <i>Paulus' prediking van de gekruisigde Christus</i></p>
<p>maart-april 2013 (44)</p> <p>'Petrus en Franciscus achterna'</p>	<p>André-Jozef Léonard <i>Homilie bij het vertrek van Benedictus XVI</i></p> <p>Jan Hendriks <i>Afscheid van een nederig dienaar</i> <i>Welkom aan een ijverig herder</i></p> <p>Guido Vanheeswijck <i>Pausverkiezing en Vlaamse opiniemakers</i></p> <p>Vaticaanse radio <i>De toespraak van Bergoglio tijdens het conclaaf: een diagnose van de problemen</i></p> <p>Kurt Martens <i>De uitdagingen voor Franciscus: Herstel mijn Kerk/kerk</i></p> <p>Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk <i>Werken en bidden in de school van de heilige Jozef</i></p>

<p>januari-februari 2013 (44)</p> <p>'Verder gaan op de ingeslagen weg'</p>	<p>Regensburger referaat <i>Geloof, Rede en Universiteit – herinneringen en reflecties</i></p> <p>Theo Van Galen <i>Lezing Rolduc – Servarius Academie</i></p> <p>Johan Van Der Vloet <i>Het project groeien als nieuwe methode van evangelisatie</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Als Christen nadenken over euthanasie</i></p>
---	---

<p>november-december 2012 (43)</p> <p>'Vaticanium II ... en evangelisering'</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Nieuwe evangelisatie in het licht van Vaticanum II</i></p> <p>Jan Hendriks <i>De verklaring over de godsdienstvrijheid van het tweede Vaticaans Concilie</i></p> <p>Compilatie van artikelen rond het thema <i>De verrezen Heer ontmoeten</i></p>
<p>september-oktober 2012 (43)</p> <p>'Medemenselijkheid met Gods genade'</p>	<p>Olivier Bonnewijn <i>Wegen van menselijkheid</i></p> <p>Interview met Br. dr. René Stockman <i>"Een kapittel is geen louter menselijk gebeuren"</i></p> <p>Olivier Le Gendre <i>De hoop van een kardinaal</i></p> <p>Jerome Heyndrickx <i>Dialogo met de kerk in China: "Ad multos annos!"</i></p>
<p>mei-juni 2012 (43)</p> <p>Geloven in Woord en daad</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Is weigeren van euthanasie onbarmhertig?</i></p> <p>Paus Benedictus XVI <i>Porta Fidei</i></p> <p>Elena Stefanescu <i>"Ik ben gelukkig, mochten jullie ook gelukkig zijn"</i> <i>(Paus Johannes II)</i></p>
<p>maart-april 2012 (43)</p> <p>Leven met en na ... de dood</p>	<p>Mgr. André-Léonard <i>Homilie paaswake en Pasen 2010</i></p> <p>Paus Benedictus XVI <i>"In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur – In Uw verrijzenis, o Christus, verheugen zich hemel en aarde"</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Is iemand van u ziek?</i></p> <p><i>Pionier van palliatieve zorgen overleden</i></p> <p><i>Arm Vlaanderen</i></p>
<p>januari-februari 2012 (43)</p> <p>Gevangenen ... bevrijden!</p>	<p><i>Enkele passages uit de 'visietekst van de Nederlandstalige Katholieke aalmoezeniers'</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Boeien breken</i></p> <p><i>Paus Benedictus tot de gevangenen in de nieuwbouw van de Rebibbio-gevangenis in Rome</i></p> <p><i>Een dankbaar hart, bij het heengaan van pater Phil Bosmans</i></p> <p><i>Interview met kardinaal Ries</i></p>

<p>november-december 2011 (42)</p> <p>Zwak ... en toch sterk!</p>	<p>Tom Zwaenepoel <i>De Madrileense glimlach en de dans van de hoop</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Een spiritualiteit van broosheid</i></p> <p>E.P. Daniël Maes <i>Komt er een tweede Kerkvergadering van Jerusalem? Ja, maar niet meteen</i></p>
<p>mei-juni - september-oktober 2011 (42)</p> <p>Zaligen en Heiligen</p>	<p>Stefaan Van Calster <i>Zalig- en Heiligverklaring</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Paus Johannes Paulus de Grote</i></p> <p>Tom Zwaenepoel <i>Inleiding op het Heiligenboek</i></p> <p>Paus Benedictus XVI <i>Homilie bij zaligverklaring paus Johannes Paulus II</i></p> <p>P. Robert Hermans <i>Het heilig paterke van Hasselt</i></p> <p>Andy Penne <i>We zijn op weg</i></p>
<p>maart-april 2011 (42)</p> <p>De Heer leeft!</p>	<p>Paus Benedictus XVI <i>Het getuigenis van de verrezen Christus – Over de aanwezigheid van de Kerk in de samenleving</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Chiara Luce, een heilige van het licht</i></p> <p>Andy Penne <i>En toch vieren we Pasen ...!</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>In memoriam: Guillaume van der Graft (1920-2010)</i></p>
<p>januari-februari 2011 (42)</p> <p>Pelgrims ... naar de Waarheid</p>	<p>Br. Benoît Standaert <i>In memoriam Dom André Louf ocsa (1929-2010)</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Wat heft Mgr. Léonard misdaan?</i></p> <p>Lode Van Hecke <i>Toespraak bij de opening van het academisch jaar aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut, Gent</i></p> <p>Ivone Gebara <i>Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen ...</i></p> <p>Andy Penne <i>Kalender van oma</i></p>

<p>november-december 2010 (41)</p> <p>Missionarissen zullen er altijd zijn ...</p>	<p>Valeer Neckebrouck <i>Het blijvend karakter van de missionaire opdracht van de Kerk</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Na 100 jaar ...</i></p> <p>Ilse Cornu en Johan Van der Vloet <i>Monseigneur Jan Dumon over missionering</i></p> <p>Andy Penne <i>Kerk en computers</i></p>
<p>september-oktober 2010 (41)</p> <p>Liefde voor de Kerk (2)</p>	<p>Godfried Danneels <i>Afscheidshomilie kardinaal Godfried Danneels</i></p> <p>André-Jozef Léonard <i>"Ik geloof aan de heilige Katholieke Kerk"</i></p> <p>Jörgen Vijgen <i>Overwegingen bij de grondslagen van onze liefde tot de heilige Kerk</i></p> <p>Andy Penne <i>Dovend vuur</i></p>
<p>mei-juni 2010 (41)</p> <p>Liefde voor de Kerk</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Als een tsunami</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>Als het visioen verdwijnt</i></p> <p>Stefaan Van Calster <i>De kerkelijke dagsluiting: de complexen</i></p> <p>Andy Penne <i>WK voetbal en bidden</i></p>
<p>maart-april 2010 (41)</p> <p>De Liefde vertalen in naastenliefde</p>	<p>Conferentie van Herman Van Rompuy <i>over de nieuwe sociale encycliek 'Caritas in veritate'</i></p> <p>Patrick Vandenhove <i>Over de sociaal-economische leer van de Katholieke Kerk</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Vader Triest en de sociale leer van de Kerk</i></p>
<p>januari-februari 2010 (41)</p> <p>Jezus ontmoeten in de armen</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Vincentius achterna in zijn liefde, compassie, barmhartigheid en professionaliteit</i></p> <p>Boodschap van Benedictus XVI <i>Werelddag van de Vrede 2009</i></p> <p>Herman De Dijn <i>De unieke waardigheid van elke mens</i></p> <p>Frans Van Steenberghe <i>Echt samenleven</i></p>

2009

<p>november-december 2009 (40)</p> <p>Geloof en ... pluralisme</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Van ontsparing gesproken</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Geprofileerd maar niet elitair</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>Leren leven met de verrezen Christus in ons midden</i></p> <p>P. Robert Matheus <i>Rond de geboorte van Jezus (LK 2,1-20)</i></p>
<p>sptember-oktober 2009 (40)</p> <p>Christelijke liefde: verticaal en horizontaal</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Reactie van de Broeders van Liefde op de Pauselijke encycliek "Caritas in veritate"</i></p> <p>Karel Abts <i>Pater Daminaan: held en heilige</i></p> <p>Andy Penne <i>Wil je ook weggaan?</i></p> <p>Georges Hermans <i>Over de eucharistie</i></p>
<p>juni-juli-augustus 2009 (40)</p> <p>Geloof en maatschappij</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>De eigen cultuur van mensen met een handicap</i></p> <p>Jacques Leirens <i>Christendom, waarheid en relativisme</i></p> <p>Mia De Schampelaere <i>Geloof en politiek in de 21^{ste} eeuw: terug naar Augustinus</i></p> <p>Andy Penne <i>Hemel of hel?</i></p>
<p>april-mei 2009 (40)</p> <p>Spiritualiteit en devotie</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Mag de Paus nog spreken?</i></p> <p>Tim Peeters <i>De ene spiritualiteit van Jezus en de vele spirituele wegen tot navolging</i></p> <p>Pr. Mattheus <i>De invoering van de godsvrucht der Mariamaand</i></p> <p>Georges Hermans <i>De maaltijd des Heren (deel 2)</i></p> <p>Andy Penne <i>Reflecties uit de parochie: eerste communie</i></p>
<p>januari-maart 2009 (40)</p> <p>Geloof ... beleven en vieren</p>	<p>Georges Hermans <i>De maaltijd des Heren</i></p> <p>E.H. Mattheus <i>Het Oude Testament in het christelijk leven</i></p> <p>Bonifacius Honings <i>Het probleem van een verantwoord ouderschap</i></p> <p>Andy Penne <i>Reflecties uit de praochie</i></p>

<p>november-december 2008 (39)</p> <p>40 jaar Humanae Vitae</p>	<p>Pierre <i>Een getuigenis omtrent Humanae Vitae</i></p> <p>Luc Kiebooms <i>Het menselijk leven en verantwoord ouderschap: medisch-ethische visie vanuit een christelijk perspectief</i></p> <p>Daniël Maes <i>Veertig jaar "Humanae Vitae": is het een jubileum waard?</i></p> <p>Stefaan Seminckx <i>Humanae Vitae, veertig jaar later</i></p> <p>Luc De Maere <i>Waarom Paulus VI Humanae Vitae schreef</i></p>
<p>september-oktober 2008 (39)</p> <p>Stem geven aan ...</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Stem van de stemlozen</i></p> <p>Andy Penne <i>Ingrid Betancourt</i></p> <p>Zr. Mechtilde Berger <i>Een nieuwe zalige: Hendrina Stenmans, Moeder Josefa</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>150^{ste} verjaardag van de geboorte van Frans Drijvers</i></p>
<p>juli-augustus 2008 (39)</p> <p>Leven in de ware zin</p>	<p>David Lebrun <i>Wijsgerige verkenningen vanuit cultuurhistorisch perspectief</i></p> <p>Johan Van der Vloet <i>De menswording</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>Verzen van de overoever</i></p> <p>Andy Penne <i>Gedachten na Pinksteren</i></p>
<p>april-juni 2008 (39)</p> <p>God 'is' werkzaam</p>	<p>Mgr. B. Janssens <i>Schepping in een heilshistorisch perspectief</i></p> <p>Jos Vanderbruggen <i>75 jaar Banneux, de Maagd der armen</i></p> <p>Andy Penne <i>Over Hugo Claus, euthanasie, reïncarnatie en ... Pasen!</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>De dag na Claus</i></p>
<p>januari-maart 2008 (39)</p> <p>De Heer leeft!</p>	<p>Bonifatius Honings <i>De Eucharistieviering, een werk van de "Hele Christus"</i></p> <p>Br. dr. René Stockman <i>Een ander China</i></p> <p>Georges Hermans <i>Korsten Peter Thiede</i></p> <p>Gaston Durnez <i>Chesterton: pennennidder en speelvogel</i></p>

<p>November-december 2007 (38)</p> <p>De Heer komt naar ons ...</p>	<p>Guido Vanheeswijck <i>Het Salomonsoordeel, het Mattheuseffect en De Verloren zoon</i></p> <p>Jörgen Bijgen (vertalng) <i>Benedictus XVI in gesprek met seminaristen</i></p> <p>Stefaan Van Calster <i>Een nieuwe Nederlandse heilige, Karel Houben</i></p>
<p>September-oktober 2007 (38)</p> <p>Religie en geweld</p>	<p>Guido Vanheeswijck <i>Cultuur, geweld, religie en economie</i></p> <p>Ron Van den Hout <i>Heeft Zacharia Israël iets te zeggen?</i></p> <p>Liesbet Buls (Vertaling) <i>Benedictus XVI op de audiëntie van 28 maart 2007</i></p>
<p>Juni-juli-augustus 2007 (38)</p> <p>Cultuur en Christendom</p>	<p>Jaak Bertmans <i>E.H. Albert Félicé</i></p> <p>William Desmond <i>Over secularisatie en moderniteit</i></p> <p>Guido Vanheeswijck <i>Religie en geweld, christendom en geweldloosheid</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>Jeanne Devos: leven en werken in India</i></p>
<p>April-mei 2007 (38)</p> <p>De verrijzenisvreugde brengen ...</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>De waarde van het leven met een ernstige psychiatrische stoornis of handicap</i></p> <p>Paus Benedictus XVI (vert. Liesbet Buls) <i>Christus is verrezen!</i></p> <p>Jan Van Hemelryck <i>Ernest Claes en het katholicisme: zijn gelovig-zijn</i></p> <p>Hugo Van heeswijck <i>Interview met Bert Claerhout</i></p> <p>Bill Banning e.a. <i>Pasen 2007: jongelui geloven méér!</i></p>
<p>Januari-maart 2007 (38)</p> <p>Vindplaatsen van geloof</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>De psychospirituele betekenis van soberheid</i></p> <p>Jörgen Vijgen <i>"Uw schoot is een heilige tafel geworden"</i></p> <p>Jules M. de Bruin <i>Gezin en eucharistie</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>Geloven na Auschwitz</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>Anna Maria Tauscher</i></p>

<p>November-december 2006 (37)</p> <p>Geloofsoverdracht en menswording</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Voor wat meer is in de mens</i></p> <p>Joris Schröder <i>De spiritualiteit van de docent</i></p> <p>Jules M. de Bruin <i>Gezin en eucharistie</i></p> <p>Peter Hagenbeek <i>De parochie als gezin</i></p> <p>Johan Van der Vloet <i>Opnieuw geboren: de doop als kans</i></p>
<p>September-oktober 2006 (37)</p> <p>Geloof en vorming</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Leiderschap in dienstbaarheid</i></p> <p>Prof. Johan Van der Vloet <i>Pleidooi voor religieuze opvoeding op school</i></p> <p>Claude Moerman <i>Opvoeden in geloof en gelovig opvoeden</i></p> <p>Wil Houben <i>Levensbeschouwing in een postchristelijke samenleving</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>Mgr. Doelemans over de zin van katholiek onderwijs</i></p>
<p>Juni-juli-augustus 2006 (37)</p> <p>Spiritualiteit en actualiteit</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Spiritualiteit in de zorg</i></p> <p>Aloïs van Tongerlo <i>Keizerin Helena en het Hielige Kruis</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>Anton van Duinkerken</i></p> <p>Enkele korte berichten</p> <p><i>Verslag studienamiddag over 'Bevestiging in geest, woord en daad'</i></p>
<p>April-mei 2006 (37)</p> <p>God is Liefde</p>	<p>Br. dr. René Stockman <i>Deus Caritas Est</i></p> <p>Aloïs van Tongerlo <i>Beeld, Afbeeld en Afbeelding</i></p> <p>Hugo Vanheeswijck <i>Een eeuw geleden werd André Demedts geboren</i></p> <p>Frank van Gerven <i>Als ik naar Maria kijk</i></p>

<p>Januari-februari 2006 (37)</p> <p>Met de Heer onderweg ...</p>	<p>Br. dr. René Stockman & Hugo Vanheeswijck <i>Zij waren met twee</i></p> <p>Johan Van der Vloet <i>Pendelen tussen Emmaüs en Jeruzalem</i></p> <p>Stefaan Van Calster <i>Op weg met de Heer naar Emmaüs</i></p> <p>Erik Meganck <i>Jeugdcoach</i></p> <p>Tom Corstjens <i>De Wereldjongerendagen en het katholieke jongerenapostolaat</i></p> <p>Chantal Kortmann <i>Enkele korte berichten</i></p>
---	---